



Nyhedsbrev nr. 35

Kære alle sammen.....

Årets første brev er i din mail box. GODT NYTÅR.

Det er med lidt blandede følelser at vi denne gang skriver. Vi står overfor igen at opleve at DSB afskediger mange kollegaer. Ca. 100 personer på en gang og disse skal ikke mere gå på arbejde i DSB.

Mange af os, der modtager dette brev har også prøvet det, at stå op til noget der ikke længere er. Vi ved hvordan det er at savne kollegaerne, vi kender spørgsmålene fra dem, der ikke længere skal på arbejde: Hvorfor mig ... tomhed, jeg forstår det ikke, hvad nu.

Det er et hårdt slag for mange der har været 110 % loyal og trofast overfor DSB. Man fatter det ikke.

Så er det her, at HK Trafiks og Jernbane mange dygtige tillidsfolk og os i FRS kommer ind og hjælper...

Vi i FRS er i disse dage meget på, for at tage godt imod de kollegaer som vi evt. får over i vores lille forening. Det være sig via rådgivning og kurser samt få alle ind i vores lille netværk, så de kan se, at man godt kan komme videre. HUSK: over de tunge regnskyer, skinner solen altid. Men man skal selv hjælpe til med at komme igennem skyerne.

Det er nok det vi har brugt mest tid på – samt forberede vores Årsmøde på torsdag i Nyborg.

Efter Årsmødet vil vi komme med et større nyhedsbrev (nr. 36). Her også referat, billeder og foreløbig udflugts og kursusprogram for 2018 mm.

Vi vil også på Årsmødet informerer om vores strategiplan for 2018 – 2020, som efter mødet vil blive sendt ud til alle.

Det er en samlet bestyrelse der går til valg og håber vi får lov at betjene jer 1 år mere....

Ha det godt til vi er tilbage først i februar Pas godt på jer selv.

HUSK vi venter ikke på fremtiden i FRS – vi skaber den...



Din Aktive Bestyrelse (DAB) *Ulla – Kate – Carsten – Erik og Søren*